

NELLIEKE GROENEVELD

Ik ben Nellieke Groeneveld, door iedereen Piek genoemd, ben 23 jaar oud en woon in Ouddorp aan Zee. In mijn dagelijks leven werk ik in het Theehuys van Hartje Holland. Hier schenk ik koffie/thee, bak ik met liefde allerlei verschillende taartjes en serveren wij high tea's en nog veel meer lekkers.

In februari 2018 ben ik voor het eerst naar Kenia geweest en toen is stichting Ruth's Shelter ontstaan. Wij geven dagelijks kinderen een maaltijd aan kinderen die niet naar school kunnen. Daarnaast zoeken we ook sponsors, zodat deze kinderen naar school kunnen en zij net als u, jij en ik een betere toekomst kunnen krijgen. Ook brengen wij de kinderen in aanraking met Gods Woord.

Hoe ben je erop gekomen om naar Kenia te gaan?

Nadat ik twee jaar terug samen met mijn zus Madeleine naar Kenia ben geweest om me daar in te zetten als vrijwilliger op een school, ben ik mijn hart verloren aan deze kinderen en hun leefwereld.

Elke dag als we van school naar ons verblijf terug gingen, kwamen wij langs een arme wijk. Daar liepen nog veel meer kinderen, die niet naar school konden. Zij leefden in armoede op straat en speelden met afval. Sommige zaten doelloos voor zich uit te staren, dikke buikjes van de honger, geen schoenen, kapotte kleding enz.

De vragende oogjes die ons aankeken of je iets te eten had, lieten ons niet meer los.

Wij kochten toen wel meer dan 60 bananen en pakjes melk die wij aan deze kinderen uitdeelden. We namen ze op schoot, zongen liedjes met ze en speelden met ze. Ook hadden we een kinderbijbel vanuit Nederland meegenomen en lazen we voor uit de Bijbel.

Nadat wij weer thuis kwamen en ons levenje weer oppakten, voelde dit als een enorm groot verschil. Die vragende en hongerende oogjes bleven mij dag en nacht achtervolgen: kinderen die geen 'thuis' hebben zoals wij. Die gedachten lieten mij niet meer los.

Vervolgens ben ik dit gaan delen met familie, vrienden en klanten vanuit het Theehuys en kwam de mogelijkheid om een pandje te huren in Kenia voor de kinderen, om hen elke dag te voorzien van een maaltijd.

Wat doe je daar precies & wat houdt de stichting in?

Wij hebben nu inmiddels een eigen onderkomen, gelegen naast een school. Hier komen iedere dag 60 kinderen om een maaltijd. Inmiddels kunnen er al 20 kinderen naar school, omdat we daar een sponsor voor hebben. Wij hopen dat we nog veel meer kinderen naar school kunnen laten gaan, zodat ook zij de kans op onderwijs krijgen.

Zolang er geen sponsor is, bieden wij de kinderen een onderdak. Ook brengen we ze in aanraking met Gods Woord. Sinds kort hebben wij een eigen stichting opgericht met de naam 'Ruth's Shelter'. Nadat wij zagen hoe de kinderen in dit dorp hun leven doorbrachten, voelden wij ons verplicht om ons voor hen in te zetten. Zodat zij een betere toekomst kunnen krijgen en een betere plaats in de maatschappij.

De Bijbel geeft daar ook opdracht voor. De Heere Jezus Zelf zegt in de geschiedenis van de vijf broden en twee vissen 'geeft gij hun te eten'. Deze Bijbeltekst vermelden wij onder onze naam, om te laten zien wat wij als Stichting Ruth's Shelter doen en waartoe wij ons geroepen voelen. De naam 'Ruth' betekent vriendschap en vonden wij mooi van toepassing op ons project. En 'Shelter' betekent schuilplaats, dat willen wij de kinderen graag bieden.

Hoe ziet je dag eruit als je in Kenia bent?

's Morgens sta ik om 06:30 uur op en word ik achterop de motor naar 'de wijk' gebracht.

Als de kinderen weten dat ik kom is het altijd feest! Ik word uilbundig welkom geheten en dat doet me erg goed. We vergaderen meestal eerst met de leiding en bespreken wat de planning is voor die dagen.

Daarna zet ik voor heel de staf een heerlijk bakkie 'Nederlandse' koffie. Met natuurlijk een Hollandse koek. Daar smullen ze van! Vervolgens druppelen de eerste kinderen binnen en gaat onze kokkin aan de slag om voor deze kinderen te koken.

Er kom
van t
kinder
met t
delen
warm
voor

Omd
we h
Tusse
rijst.
ik de
een
voor
op
aan
ban

Heb
kun

Wat
ik g
niet
was
hij c
dar
Wa

Er komen baby's, kleine kinderen, grote kinderen; van alles door elkaar. Daarom verdelen wij de kinderen meestal in groepen. We beginnen de dag met bidden, zingen en een bijbelverhaal. Daarna delen we een beker Porridge uit. Dat is een soort warme havermout, wat heel erg voedzaam is. Dit is voor alle kinderen hun eerste maaltijd voor die dag.

Omdat het altijd een feestweek is als ik er ben, doen we heel veel spelletjes en maken we knutselwerkjes. Tussen de middag krijgen de kinderen een bord met rijst. Omdat ik veel sponsorgeld mee krijg, trakteer ik de kinderen ook wel eens op groente, kip, of een andere maaltijd. Dat is echt een feestmaaltijd voor hen, alles gaat dan ook tot de laatste kruimel op. 's Middags trakteer ik de kinderen nog op aanmaaklimonade en sluiten we de dag af met een banaan of een andere lekkernij vanuit Nederland.

Heb je daar bijzondere dingen meegemaakt, en kun je daar wat over vertellen?

Wat ik nooit meer vergeet, is dat kleine jongetje.. Ik gaf hem een banaan, maar hij maakte hem niet open, terwijl hij wel honger had. Ik vroeg hem waarom hij zijn banaan niet op at. Hij vertelde dat hij die voor de avond zou bewaren, omdat z'n buik dan het meest zeer deed. Dat deed me heel wat.

Wat ik ook nooit meer zal vergeten is de armoede in

de hutjes. Geen stroom, geen water, één matrasje waar ze meestal met meer dan 5 personen op moeten slapen. Weinig tot geen geld voor eten... En als ik dan ergens op bezoek kwam, dan deelden ze het eten wat ze hadden met mij. Toch zijn ze elke dag de Heere dankbaar voor al het goede wat ze hebben. De mensen daar zijn zo vol vertrouwen! Ze leven dicht bij de Heere! Bij alles wat ze doen vragen ze eerst om een zegen van de Heere.

Is er iets wat wij kunnen doen om jou en je project te helpen?

Door dit project hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan de mogelijkheid om deze kinderen, die zelfs geen ouders meer hebben, toch naar school te kunnen laten gaan. Hen een dagbesteding te kunnen geven, liefde te geven, maar boven alles vertellen te over de Heere Jezus.

Binnenkort hoop ik in het verenigingsgebouw Eben - Haëzer te vertellen over mijn mooie project in Kenia. Allen hartelijk welkom!

Lijkt het u mooi om ook voor één van deze kinderen te zorgen, dan vertel ik u graag over de mogelijkheden voor sponsoring of andere wijze van steun.

Neem alvast een kijkje op de website: ruths-shelter.nl

