



Stichting Ruth's Shelter
'Geeft gij hun te eten'

Nieuwsbrief

Januari 2024

De allereerste nieuwsbrief van het pas begonnen jaar. Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar 2024. We hopen dat we ook dit jaar weer op uw/jouw steun mogen rekenen.

Er ligt weer een heel jaar achter ons. We mogen terugblikken op een bijzondere groei, in het afgelopen jaar bij stichting Ruth's Shelter.

Zo hebben we veel maandelijkse sponsors erbij mogen krijgen, hebben we vier klaslokalen kunnen renoveren met dank aan een aantal grote sponsors. We hebben de twee kleinste klassen kunnen voorzien van nieuwe stoeltjes, is er naast de keuken van Ruth's Shelter een ruimte gecreëerd voor de afwas op werkhoogte, zijn er in Kenia bij het keukenpersoneel baby's geboren en mochten we een nieuwe penningmeester in het bestuur verwelkomen.

Zoals u leest, genoeg nieuws!

Helaas kregen we afgelopen week ook heel verdrietig nieuws, namelijk dat de man (Felix) van onze lieve, hardwerkende Ruth is overleden. Hij mocht 38 jaar worden. Ruth blijft nu achter met haar 4 lieve kinderen. Het kan zomaar ineens eeuwigheid worden, ook voor de mensen in Kenia.

We bidden of de Heere Ruth met haar kinderen de kracht wil geven om verder te gaan.

Met de kleine Jayden mag het heel goed gaan! Voor degene die het gemist hebben: Jayden is het 2-jarige zoontje van onze kok Emmah. Hij is een tijdje terug in een kokende waterpot gevallen en daardoor zeer ernstig verbrand. De situatie was echt schrijnend, maar mede door de financiële zorg vanuit Nederland konden de nodige hulpmiddelen aangeschaft worden.



Met onze lieve kok Alfred mag het naar omstandigheden goed gaan! Ondanks dat hij slokdarmkanker heeft, is de situatie stabiel. Hij mocht zelfs tijdens onze laatste reis in oktober '23 een handje meehelpen in de keuken.

In de maand december hebben alle sponsors een mooie kerstkaart gekregen van hun sponsorkind/-kinderen. Wat hadden de kinderen hier hun best op gedaan. We hebben de kaarten samen met een kerstkaart van ons als bestuur verzonden.

Dit jaar mag de opbrengst van het winterseizoen van de HHK Ouddorp voor de stichting zijn en er zijn al hele mooie acties geweest. Hiervoor zijn we erg dankbaar!

De kinderen van de gemeente hebben door heel Ouddorp het oud ijzer opgehaald en rond de Kerstdagen hebben ze lege flessen opgehaald. De jongerenclub verzorgden weer een ontbijtactie, de vrouwen van de vrouwenvereniging hebben de kerstpostactie georganiseerd en er komen nog veel meer leuke acties aan. Heel erg leuk en fijn dat de opbrengst hiervan voor de stichting is!

Zelf als gezin en vrijwilligers die ons hierbij geholpen hebben,, mochten we afgelopen maanden ook een aantal leuke acties houden. De bingoavonden die al snel vol zaten, waren een van onze leukste acties ooit! De buffetavond met aansluitend een zangavond, was ook een groot succes. Rond de kerstdagen mochten we weer heel veel salades voor de Ouddorpers & Oud-Beijerlanders maken en die vielen gelukkig goed in de smaak.

En niet te vergeten, afgelopen maand was onze eerste winterwandeling door het mooie Ouddorp aan Zee.

Ook hiervan was de opbrengst volledig voor onze stichting.

Kortom:

Mede door jullie aanmeldingen en bestellingen was dit allemaal een groot succes.

En natuurlijk niet te vergeten, dank aan alle vrijwilligers die hier aan een steentje hebben mogen bijdragen.

Hou vooral onze website in de gaten, voor de nieuwe acties dit jaar DV 2024.



In februari DV staat er weer een nieuwe reis naar Kenia op de planning. Hier kijken we enorm naar uit. Ik hoop samen met mijn lieve vriend Job en mama, als onze chaperonne, te gaan. (Voor degenen die het niet weten, maar wij zijn niet getrouwd. Wie weet binnenkort een bruiloft in Kenia :)).

Verder willen wij u/jou graag voorstellen aan onze nieuwe penningmeester: Tjeerd Schipper.

Mijn naam is Tjeerd Schipper, 23 jaar jong en woonachtig in Oud-Beijerland.

Door Jaco Groeneveld (oom van Nellieke) ben ik in contact gekomen met Ruth's Shelter.

Vanaf dat moment heb ik een 'zwak' gekregen voor deze stichting. Hiervoor heb ik drie redenen: Het gaat om kinderen die geen toekomstperspectief hebben. Ruth's Shelter biedt deze kinderen een toekomst. Daarnaast zet iedere betrokkene zich volledig in. En ten slotte wordt iedere euro echt goed besteedt.

Sinds kort mag ik de penningmeester zijn van deze stichting.

Wij Nederlanders hebben het erg goed, te goed zelfs. Dure vakanties, dure auto's, grote huizen enzovoorts. Wat is voor ons €25,-? Voor dat bedrag biedt u een kind perspectief. Hoeveel kinderen maakt u blij?

Dit waren weer wat nieuwtjes over onze stichting!

Onze goede voornemens zijn om dit jaar wat vaker een nieuwsbrief versturen! Zeker voor degenen die geen Facebook of Instagram hebben, proberen we u/jou dan toch op de hoogte te houden.

Ook willen we gelijk nog even van de gelegenheid gebruik maken en dat is voor een oproep: **Schooluniformen!**

Zoals jullie weten is een schooluniform verplicht. Helaas is het voor veel ouders niet mogelijk, vanwege financiële redenen om geen uniform te kunnen betalen.

Tijdens het versturen van de Kerstkaarten hebben wij aan de maandelijkse sponsors gevraagd of zij voor hun of haar sponsorkind (eren) het uniform willen betalen.

Zoals jullie weten hebben wij nog niet voor alle 400 kinderen een sponsor...



Dit betekent dat als wij straks de uniformen hopen uit te delen, een groot deel geen uniform zal krijgen.

Het zou zo fijn zijn als we alle 400 kinderen met een uniform kunnen blij maken.

De kosten hiervan zijn €37,50 per uniform. Helaas zijn deze kosten voor ons echt te hoog en hopen we daarom op uw/jouw hulp!!

Helpt u mee?

Scan hiervoor hieronder de QR of u kunt het ook overmaken op NL 96 RABO 0336 0322 26. Ten name van stichting Ruth's Shelter.

Een lieve groet!

Nellieke Groeneveld

